

KADINLARIN  
SİZE  
GÜZELLİK  
BORCU  
YOK

FLORENCE GIVEN

Çevirenler

Ece Çavuşlu & Ece Yücesoy

# İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	7
SÖZLÜK	20
1 FEMİNİZM HAYATINIZI MAHVEDECEK (OLABİLECEK EN İYİ ŞEKİLDE)	22
2 KADINLARIN SİZE GÜZELLİK BORCU YOK. AMA...	32
3 HAYATINIZIN AŞKI SİZSİNİZ	40
4 KENDİNİZDEN NASIL AYRILIRSINIZ	50
5 BAŞKA KADINLARIN KUSURLARIYLA AVUNMAYI REDDEDİN	54
6 O MU GÖZ KORKUTUCU YOKSA BENİM GÖZÜM MÜ KORKTU?	66
7 SABAHLARI İNTERNETTE GEZİNMEYİ BIRAKIN	74
8 ENERJİNİZİ KORUYUN	86
9 RANDEVUYA ÇIKMAK YA DA ÇIKMAMAK	96

10	<b>BELKİ O KIZI BEĞENİYORSUNUZDUR, BELKİ KUİRSİNİZDİR</b>	<b>114</b>
11	<b>CİNSELLİĞİ SEVİN, CİNSİYETÇİLİKTEN NEFRET EDİN ... VE ASLA ORGAZM OLMUŞ TAKLİDİ YAPMAYIN</b>	<b>122</b>
12	<b>EĞER CEVAP, "EVET BE" DEĞİLSE O ZAMAN, "HAYIR"DIR</b>	<b>130</b>
13	<b>"O KIYAFETLE SOKAĞA ÇIKARKEN BAŞKA NE BEKLİYORDU Kİ?"</b>	<b>142</b>
14	<b>KADINLARIN VARLIĞI ERKEK BAKIŞINI TATMİN ETMEK İÇİN DEĞİLDİR</b>	<b>150</b>
15	<b>İNSANLARI GÖKLERE ÇIKARMAYI KESİN</b>	<b>164</b>
16	<b>HAYAT KISA, ONU TERK EDİN</b>	<b>168</b>
17	<b>EVLENMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ (HAYIR, GERÇEKTEN)</b>	<b>178</b>
18	<b>FARZ ETMEYİ BIRAKIN</b>	<b>184</b>
19	<b>SORUMLULUK</b>	<b>192</b>
20	<b>AYRICALIĞINIZI SORGULAYIN</b>	<b>200</b>
21	<b>BIRAKIN O BOKTANLIĞI GİTSİN</b>	<b>212</b>
	<b>TEŞEKKÜRLER</b>	<b>223</b>



## GİRİŞ

**“Kimseye güzellik borcunuz yok. Ne erkek arkadaşınıza/ eşinize/partnerinize ne iş arkadaşlarınıza borcunuz var, hele de sokaktan geçen alelade bir adama hiç borcunuz yok. Annenize güzellik borcunuz yok, çocuklarınıza yok, topluma hiç yok. Güzellik, ‘kadın’ olarak işaretlenmiş bir alanı kapladığımız için ödediğiniz kira değil.” –Erin McKean**

Bu alıntı hayatımı değiştirdi ve bu kitabın ismine ilham oldu.

Feminist tarih boyunca kadınlar, bir değer olarak güzellik kavramını farklı açılardan detaylandırıdılar ve ortalıkta bu fikrin pek çok farklı şekli dolanıyor. Örneğin, Naomi Wolf’un *The Beauty Myth* [Güzellik Miti] adlı kitabı, güzellik standartlarımızın kapitalizmle nasıl bağlantılı olduğunu derinlemesine inceliyor; Chidera Eggerue, *What a Time to be Alone* [Yalnız Olmak İçin Ne Günler Ama] kitabında güzelliğe değinip #SaggyBoobs-Matter [#SarkıkMemelerDeğerlidir] hareketinde mükemmeliyetçilik karşıtı mesajı destekliyor ve trans aktivist Janet Mock, cinsiyet uyumlama sürecine başlarken nasıl da güzellik ayrıcalıkları kazandığını hissettiğini anlatıyor. Bu kitap –*Kadınların Size Güzellik Borcu Yok*– da benim bu konu hakkındaki yorumum.

Bu ifade beni kimliğimi analiz etme yolculuğuna çıkardı; ilk defa kendimi doğru dürüst incelemeye ve bu istilacı, pahalı, zaman alan ve bazen de *acı veren* güzellik rutinlerini neden yaptığımı sorgulamaya zorladı. Öz değerimin, erkeklere ne kadar çekici görünüp görünmediğime ve bu güzelliğin onları bana saygılı davranmaya teşvik etmek için yeterli olup olmadığına göre belirlendiğini fark ettim. Fakat çoğu zaman “güzelliğimin” çektiği ilgi, erkeklerin beni bir obje olarak gördüğü anlamına geliyordu ve erkekler objelere saygı duymazlar. Ne de olsa objeler, karşılık olmaksız-

## GİRİŞ

zın kullanıldığını düşündüğümüz şeylerdir – *bu tek taraflı bir ilişkidir*. Bu yüzden reddedişimi iyi karşılamadılar ve bana “frijit” gibi lakaplar taktılar çünkü objelerin güçlendirilmemesi gerekir. Onlar sadece objedirler. Bunu kabullenmek hem rahatsız edici hem de özgürleştiriciydi – tam da büyümenin vermesi gereken his gibi.

Bu ifade aynı zamanda beni birinin “güzelliğinin” ölçüldüğü standartların çeşitlerini ve “güzel”in ne anlama geldiğini incelemeye zorladı. Toplumda birini güzel kılan şeyin ne olduğu konusundaki ortak fikrimiz, kişinin beyazlığa, inceliğe, engelsiz ve cisgender olmaya yakınlığına dayanır. Bu, kendi güzelliğimin bana, toplumun güzellik standartlarının dışında kalan kadınların ulaşmak için daha çok çabalaması gereken fırsatlar sunduğunu görmeme yardımcı oldu. Kendimi çekici bulup bulmamam bir yana, ince, engelsiz ve beyaz olarak toplumun arzu edilirlilik ölçeğinde üst sıralarda yer aldığım gerçeğini ilk kez kabul etmek zorunda kaldım. Kadınlar olarak “güzellik ayrıcalığımız” olduğunu kabul etmek istemiyoruz çünkü bize güzelliğimizden bihaber olmamız gerektiği, iltifatlara kendimizi değersizleştirmeyle ve “Hayır, hiç değilim, [‘kusurlu’ yönlerime] baksana!” gibi sözlerle karşılık vermemiz öğretildi. Bu ayrıcalığa sahip olduğumuzu kabul etmek için önce kendimize *güzel* diyebilmeliyiz. Ki bu, özgüvensizlik sebebiyle çoğu kadın için neredeyse imkânsız. Arzu edilirlilik ayrıcalığımız bu şekilde sessizce korunuyor ve toplum olarak flört tercihlerimizi, onlarda bir sorun yokmuş ve ırkçı, şişmanfobik ve cinsiyetçi önyargılarla yüklü değillermiş gibi politikleşmekten uzaklaştırmaya devam ediyoruz.

Arzu edilirliliğin gerçekten bir ayrıcalık olup olmadığı tartışma konusu çünkü faydaları bedenlerimize saygı duymaktan değil onları nesneleştirmekten geliyor. Güzelliğim, hem insanların bana daha iyi davranmasını sağlayan hem de hayatımın en sarsıcı deneyimlerine sebep olan şey. Erkekler sokaktaki güzel kadınlara bakıp, “O güzel, yani onu taciz etmeyeceğim ya da evine kadar takip etmeyeceğim,” diye düşünmezler. Durum tam tersidir. Sürekli tetikte –arabasının camından kafasını uzatıp bana laf atacak, “güzelliğimin” benim için satın almasına teşvik ettiği içeceğe

ilaç katacak bir sonraki adamın kaygısıyla– dolaşırım ve takip edilmediğimden emin olmak için eve dönmeden önce bir dükkânda dururum. Parmaklarımın arasında anahtarlar, hızlı nabız, omzumun üzerinden etrafı kolaçan edip durmak, taksiye para harcamak anlamına gelse bile eve giden en güvenli rotayı planlamak – pek çok kadın için kamusal alanda gezinmek bu anlama geliyor. Beni erkeklerin neredeyse bütün gece süren dikkatinden ve cinsel tacizinden kurtarması için kafamı tıraş etmeyi kaç kez düşündüğümü size anlatamam. Ancak bunu yapmanın, bu tacizi önlemenin onların değil benim sorumluluğum olduğu ve “kadınsı” görünmeyi seçen kadınların “arandığı” anlamına geleceğini fark ettim.

Sınırlarım olmasının ve diğer insanlara “hayır” demenin önemini öğrenmemden önce, genç kızken bana kalori saymayı, kendimi sınırlandırmayı ve yiyeceklere “hayır” demeyi öğrettiler. Sizce bu, bana bu dünyada kadın olmakla ilgili ne öğretti? Bir arzu nesnesi olmanın, kendi ihtiyaçlarımı karşılayıp insan olarak saygı görmekten daha önemli olduğunu öğrendim. Bu zararlı inanç sistemleri ve düşük özsaygı, sınırlarım olmadığı ve daha iyisini hak ettiğime inanmadığım için beni istismarcı ilişkilere soktu. Sırf biri beni *istediği için* mutluydum.

Bedenimin bana, sadece bana ait olduğunu öğreneydim hayatımın nasıl olacağını sık sık merak ederim; bedenimin nasıl görüldüğü ve varoluş amacı başkalarını memnun etmek için değil. Hiç kimseye “iyi”, “mükemmel”, “küçük” ya da “güzel” olmayı borçlu olmadığımı; en iyi hâlimin, erkeklerin dünyasında kadınlara ayrılan alana sığmak için parçalanmış olan değil, diğer insanların tepkilerine rağmen –benim için yer olsa da olmasa da– bütün kalan hâlim olduğunu anlasaydım acaba nasıl olurdu?

Bunun yerine, kendimden başka herkesi memnun etmek için yaşadım ve onaylanma ihtiyacımı gidermek için aslında olduğum kişinin parçalarını öldürdüm, ezdim ve küçülttüm – ve aynı şeyi yapmak zorundaymışsınız gibi hissetmenizi istemiyorum. Bu, dünyanın toksikliği hayatıma sızmadan önce kafama fırlatabilmeyi dilediğim kitap.

## GİRİŞ

Genç benliğim ve yetişkin benliğim arasında bir konuşma nasıl olurdu görelim:

**Yetişkin Floss:** Floss... Neden sutyenini dolduruyor ve kahvaltıyı atlıyorsun?

**Genç Floss:** Çünkü erkekler öyle sever! İri memeli sıksa kızları.

**YF:** Tamam, Floss, biraz konuşabilir miyiz?

**GF:** Olur, sorun ne?

**YF:** Neden böyle hissettiğini anlıyorum ama...

**GF:** Ee? Tüm popüler kızlar bunu yapıyor.

**YF:** Eh, vücudunla ne yapacağın sadece ve sadece senin kararın. Ancak kararlarının ardındaki asıl nedeni anlamaman gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendine yaptığın şey gerçekten çok sağlıksız. Neden öğün atladığını bana söyler misin? Bunun arkasındaki sebep ne?

**GF:** Çünkü "hiçbir şeyin tadı ince hissetmek kadar güzel değildir" de ondan! Bunu erkekler için yapmıyorum. Sadece bu görünüşü beğeniyorum.

**YF:** Tanrım. Pekâlâ. Öncelikle, şu anda 2013'te olduğunu biliyorum ama ben 2020'deyim ve Kate Moss'un kendisi de bunu söylediği için pişman olduğunu açık açık beyan etti. Kilon seni tanımlamıyor ve güzelliğinin bir ölçüsü değil, bu konsept artık ANTİKA. İkincisi, bunu kendine yapmak istemenin bilinçli sebebi erkekleri cezbetmek olmayabilir ancak toplum



olarak “güzel” ve “arzu edilir” olana dair ortak fikrimiz tamamen ırkçılık, cinsiyetçilik, şişmanfobi, engelli ayrımcılığı, transfobi ve erkek arzusu tarafından şekillendiriliyor. Yani bunu “istediğin için” yapıyor olsan bile, iri memelerin ve sıskalığın güzel olduğunu düşünmenin nedeni bunun erkeklerin istediği şey olması ve onların güzellik görüşlerini medya, filmler ve televizyon aracılığıyla tüketiyoruz. Oğlanların okula üniformaları içinde, dağınık saçlar ve uykulu gözlerle geldiklerini fark ettin mi?

**GF:** Ama oğlanlar için durum fark- Ah. Anladım. Evet, sanırım bu adil değil, öyle değil mi?

**YF:** Hayır, değil. Oğlanlar okul başlamadan on dakika önce uyanıp üniformalarını giyer ve kahvaltılarının dibini sıyırlar, sen de bütün sabahı aynaya bakıp söz konusu oğlanların seni arzulayacaklarını umduğun şekilde kendine çekidüzen vererek geçiriyor ve ilgilerinin güzel, ince bir nesnesi olmak için kahvaltıyı atlıyorsun. Çok yorgun olmalısın. Bu ekstra zamanla neler yapabileceğini hiç düşündün mü? Olduğun gibi okula gitsen hayatının nasıl olacağını hiç merak ettin mi?

**GF:** Vaay, bu hiç aklıma gelmemişti. Sanırım yataktan fırlayıp öylece gidebilsem çok daha kolay olurdu... ama tüm popüler kızlar böyle yapıyor ve ben de popüler olmak istiyorum! Güzel görüdüğümde hayat çok daha kolay! Bu doğal – dergilerde ve filmlerde erkeği elde eden hep en güzel kız. Tüm erkekler onlarla çıkmak ister!

**YF:** Peki erkeklerin seni arzulaması gerektiğine neden böylesine inanıyorsun?

**GF:** Her kadın böyle hissetmiyor mu? Dünyanın işleyişinin bu olduğunu düşünüyordum... Erkekler onları arzulayabilsin diye kadınlar güzelleşmeye çalışır.

## GİRİŞ

**YF:** Yani bir kadının değerinin güzel olma becerisine bağlı olduğuna mı inanıyorsun?

**GF:** Hiç böyle düşünmemiştim. Sanırım öyle...

**YF:** Madem böyle düşünüyor ve kadın olarak değerinin güzelliğine bağlı olduğuna inanıyorsun, güzel olmayan kadınlar hakkında ne hissediyorsun? Onları küçük mü görüyorsun? Sence onlar değersiz mi?

**GF:** Öyle gördüğümü sanmıyorum. Ama belki de...

**YF:** Sence hoşuna gittiği için mi görünüşünü bu hâle getiriyorsun yoksa başkaları tarafından daha iyi muamele görebilmek için mi kadınsılığını öne çıkarmaya çabalıyorsun? İçten içe sen de kadınsılığını sergileyen kadınlara daha iyi davrandığını bildiğin için mi?

**GF:** YETER, ÜSTÜME GELMEYİ KES!

**YF:** Üstüne gelmiyorum, Floss. Bu sorular ayna görevi görüyor ve seni diğer kadınlara ve kadınsılığa karşı içselleştirilmiş nefretinin çirkin yanlarını görmeye zorluyor. Üzerine düşün ve soruma cevap ver!

**GF:** Şey, okula makyajlı ve güzel saçlarla gitmediğimde insanlar hep bundan bahsediyor ve yorgun göründüğümü söylüyorlar. Güzel göründüğümde bana daha iyi davranıp beni kabul ettikleri için ben de buna uysam iyi olur diye düşündüm. Ne dediğini anlıyorum. Oğlanların oldukları hâlleleriyle gelmeleri adil değil falan filan. Ancak daha güzel görünürsem ve erkeklerin istediği görüntüye kendimi uydurursam o zaman beni seçecekler!

**YF:** Neden erkekler tarafından seçilme ihtiyacı hissediyorsun? Neden sadece öğrenmek için okula gidemiyorsun?

**GF:** Ben... Aslında bilmiyorum. Tekrar etmem gerekirse, bana her zaman bir... erkek istemem gerektiği söylendi, olay bu. Sanırım kendime neden “erkekler tarafından seçilmek” istediğimi ya da bu isteğin nereden geldiğini sormayı hiç düşünmedim.

**YF:** O hâlde şimdi sor!

**GF:** Herkes böyle yapıyor diye? Filmlerde böyle gördüğümünden? Tüm kızlar erkeklere iyi görünmeye çalışır! Bilmiyorum, işler böyle yürür!

**YF:** Eh, Floss, yanılmıyorsun. Dişiliğini sergiler ve onların arzuladığı görüntüye kendini uydurursan erkeklerin seni seçmesi daha olasıdır...

**GF:** Ben de bunu demeye çalışıyorum!

**YF:** ...ama erkeklerin seni seçmesini istediğin şekilde değil.

**GF:** Aaa...

**YF:** Biri tarafından seçilmek için belli bir seviyede “güzellik” sergilemen gerekiyorsa, seni nesne olarak güzelliğine göre seçiyorlardır. Biri tarafından görünüşünden fazlası için seçilmeye can attığını anlayabiliyorum. Bütün benliğin için seçilmek istiyorsun. Canım, yıllarını erkeklerin onayının peşinde geçirdiğin sürece, ölene kadar kendini paralayacaksın. Çünkü erkek onayı dipsiz bir kuyudur. Seni asla hak ettiğin biçimde görmez. Onu kovalamaktan vazgeç. Kendine çekmeye çalışmaktan. Kendini hoşça giden bir Floss’a dönüştürmeye çabalamaktan. Bu seni yer ve işini bitirdiğinde geri tükürür. Hayattaki asıl amacın da zaten bir erkek tarafından “seçilmek” değil. Hepsi koca bir yalan. Aslında hiçbir şey için erkeklere ihtiyacın yok. Ya da en azından, sana düşündürüldüğü kapsamda yok.

## GİRİŞ

**GF:** BEKLE, NE?! Her şey için... erkeklere ihtiyacımız var sanıyordum?!

**YF:** Doğru değil.

**GF:** Peki ya para meselesi? Daima zengin bir adamla evleneceğimi düşünmüşümdür...

**YF:** Eğer istediğin buysa sorun yok. Ama önce gidip kendi paranı kazan. Zengin "adam" sensin.

**GF:** Peki – ya çocuk sahibi olmak?

**YF:** Çocuk istiyor musun ki? Yoksa bu toplumdaki bir kadının değeri, güzel olmanın yanında üreme becerisine de dayandığı için çocuk yapma baskısı mı hissediyorsun? Çocuğun yokken başarısız değilsin...

**GF:** Tanrı aşkına... Çocuk da mı yok? Bu konuya döneceğim. Peki ya cinsellik ve aşk için? Cinsellik için erkeklere ihtiyacımız var!

**YF:** Bir vibratör al. Ayrıca, ana akım medya aracılığıyla hayatın boyunca tükettiğin mesajlarının aksine, potansiyel bir romantik partner için erkekler tek seçenek değil! Belki de başka cinsiyetlere de ilgi duyuyorsundur?

**GF:** Sıçayım.

**YF:** Ne?!

**GF:** Kadınlarla ve diğer cinsiyetlerden insanlarla çıkmak istemişimdir daima ama bunu göstermekten korkuyordum çünkü erkeklere de ilgi duyuyorum ve diğerlerine karşı hislerimin geçersiz olduğunu varsaydım...

**YF:** Gördün mü bak! Mutlu olmak için erkeklere bel bağlamamız gerek-

tiği bize pek çok yönden öğretildi. Ama mecbur değilsin. Bu arada, tatlım, kuirin dik âlâsısın.

**GF:** Yani, erkeklerin sadece zaten muhteşem varlığıma katkıda bulunmak adına hayatımda olması gerektiğini mi söylüyorsun?

**YF:** EVET...

**GF:** Kendimden ödün vermeme gerek yok çünkü... tek başıma yeterliyim?

**YF:** EVET! Kadınlardan erkeklerin ilgileri için rekabet etmeleri ve erkeklerle aynı şeyleri yaptıkları için suçluluk hissetmeleri beklenirken, onları enerjilerini kendilerine yönlendirmek yerine erkekler için güzelliklerine ve çekiciliklerine saatler harcamaya teşvik etmek, erkeklerin tüm parayı kazanmaya, bütün eğlenceyi yaşamaya ve bolca sevişmeye devam etmelerini sağlamak için kasıtlı bir yöntemdir.

**GF:** Kadınlar erkeklerle aynı şeyleri yapmaktan neden utanmalı ki? Bu adil görünmüyor.

**YF:** Haklısın, değil. Ama böyle oluyor. Çünkü kadınlar, atanmış, çerçevesi çizilmiş toplumsal cinsiyet rollerinin dışında davranmayı ne zaman seçse bu, yüzyıllardır süren baskıcı yapıları söker ve bazı insanlar gerçekliklerinin zorlanmasını iyi karşılamazlar. Bu “geleneği” korumak adına, bizi hizada tutmak için utancı kullanırlar. Mesela kadınlar iddialı olduklarında, net sınırlar çizdiklerinde ya da kendileri için karşı koyduklarında onlara “şirret” denir. Çoğu zaman, şirret diyenler erkek bile değildir. Birbirimize düşman olmamız, patriyarkanın üzerimizdeki baskısını sürdürmesinin çok sinsi bir yoludur – çünkü kirli işlerini diğer kadınlara yaptırıyor ve böylece daha en başından bize öğretilen birbirimizle rekabet etme mecburiyetinin sebebi olmaktan yırtıyorlar.

## GİRİŞ

**GF:** Bir dakika, yani cinsiyetçilik ve çifte standartların kariyerlerimize odaklanmamızı, kendi paramızı kazanmamızı, cinselliğimizi yaşamamızı ve hayattan zevk almamızı engellemek için büyük bir hile olduğunu ve bunun yerine bizi birbirimizle kavga etmeye, erkeklere ihtiyacımız olduğuna ve onlarsız yaşayamayacağımıza inanmaya teşvik ettiğini mi söylüyorsun?

**YF:** Aşağı yukarı.

**GF:** Eminim bazı kadınlar her şeye sahip olabilir – değil mi?

**YF:** Bazı kadınlar her şeye sahiplermiş gibi görünebilir – yükselen kariyerleri ve bolca sevişmeyle hayatlarını en güzel şekilde yaşıyorlardır, hatta bazıları çocuk sahibi bile olabilir– ama bunun bir bedeli var. Bunu yaptığımızda erkeklerle aynı muameleyi görmeyeceğiz. İnsanlar size güler, sizi ayıplar, bir erkekle aynı yaşam tarzına erişmeye çalıştığınız için size “bencil” der ve erkeklerle aynı işi yaptığınızda çoğunlukla daha az para kazandığınızı fark edersiniz. Bu senin de başına gelecek bu arada, hem de pek çok kez. Kendini hazırla.

**GF:** Ama o hâlime kötü davranılacaksa ve o da eleştirilecekse “kendim olmamın” ne anlamı var? Neden olduğum gibi devam edip erkekler için kadınsı davranmıyor ve bana verilen rollerde yaşamıyor, böylece dünyanın beni kazanmadığım faydalarla ödüllendirmesine izin vermeye devam etmiyorum?

**YF:** İyi noktalara değindin. Kafanın karıştığını anlıyorum, ayrıca bu çok önemli ve geçerli bir soru. Pek çok kadın için kadınsı davranmak ve güzellik hayatta kalma yöntemidir. Haklısın. Bunun çok daha kolay ve zaten defalarca yürünmüş bir yol olduğunu bildiğin hâlde neden “kendin olma” yolunu seçersin? Birinde sana daha iyi davranılıyor ve tek yapman gereken bir makyaj fırçası ile jilet kapmak!

**GF:** Ben de bunu kastediyorum!

**YF:** Değil mi ya! Güzel olduğunda görülürsün. Erkekler kendinizi küçültmenizden hoşlanır çünkü bu dinamik onların erkekliğini onaylar.

**GF:** Bir erkeğin yanında kendimi küçülttüğümde ve “hizada kaldığımda” bunun onun erkekliğini sergileyebilmesi ve özgüvenim yüzünden kendini tehdit altında hissetmemesi için olduğunu mu söylemek istiyorsun?

**YF:** Anladın.

**GF:** Evet, bu... benim sorunum değil sanki? Başkasının rahatı için neden kendimi küçülteyim?

**YF:** Kesinlikle, bu senin sorunun değil. Pek çok heteroseksüel erkek, kadınları “geçindiremediklerinde” kendilerini işe yaramaz buluyorlar. Onların egolarını şişirmek için bilinçsizce türlü saçmalıklar yaparken bulabilirsin kendini. Örneğin, sırf o sana açıklayabilsin diye bir konuda çok şey bilmiyormuş gibi yapmak. Toplum, hizada kalmasının söylenmesine gerek kalmayan kadınları ödüllendirir. Cinsiyet rollerini kolayca kabul eden ve bunlara uyan, rejime meydan okumayan kadınları sever. Erkekleri memnun etmek için küçük şeyler yapmak sana birçok avantaj sağlayacaktır.

Ancak kadınlık “zayıflıkla” ilişkilendirildiği için, insanların bize kötü davranma sebebi de olabilir. Bunun ne kadar doğru olduğunu görmek için bir erkeğin ona “kız gibi davrandığını” söyleyen birine verdiği tepkiye bakman yeter. Bir erkeğe denebilecek en kötü şeylerden biri “kız gibi olma”, bu kızlara nasıl bir mesaj verir?

**GF:** Vay be. Sanırım bu, kişiliğimin beni “diğer kızlardan farklı” yapan kısımlarıyla neden bu kadar gurur duyduğumu açıklıyor.

## GİRİŞ

**YF:** Aynen öyle, “diğer kızlar” hepimiziz. Kes artık şu saçmalığı! Buna içselleştirilmiş kadın düşmanlığı denir, erkeklerin dikkatini çekmek için kendini kadınlıktan mümkün olduğunca soyutlamaya çalışıyorsun. Kadınlar, kadınsılıklarından dolayı genellikle ciddiye alınmazlar. Tiz seslerimizle o kadar alay edilir ki medyanın eğittiği kadınlara alçak sesle konuşmaları öğretilmiştir. Erkeklerle gelişigüzel seks yapsan “sürtük”, onları reddedersen “namus kumkuması” olursun. Dekoltelerimiz ve kıvrımlarımız, zengin adamlar tarafından yönetilen şirketlerin reklamlarında ürün satmak için kullanılırken bize çocuklarımızı emzirirken kendimizi örtmemiz söyleniyor ve...

**GF:** Tamam, sanırım anladım. Bir kadın olarak ne yaparsam yapayım kazanamayacağımı mı söylüyorsun yani? Her zaman bir taviz verilecek?

**YF:** Evet.

**GF:** Bu berbat.

**YF:** Bakış açını değiştirirsen değil.

**GF:** Nasıl yani?

**YF:** Eh, her durumda cezalandırılacaksan... sen söyle. Bu sana hangi seçeneği bırakıyor?

**GF:** Canım ne isterse onu yapmamı mı?

**YF:** Aynen.



**GÜCÜNÜ  
GÖRMEZDEN GELİRSEN  
PATRİYARKA  
SERPİLİR.  
ŞİMDİ GÖZÜNÜ  
AÇMA ZAMANI.**

